
Sveriges Kristna Handikappförbund

NYHETS BREV

Nr. 1– 2005



*Gänget som gjorde Mättinge-helgen.
Referat i tidningen.*

Från Styrelsens bord...



Den 19 mars var styrelsen för SKrH samlad i Örebro och från det sammanträdet vill vi informera om en del saker.

Vi har en aktiv Ung-sektion som har jobbat med läger och retreatar under ett antal år. Ett betydelsefullt och mycket väl planerat och fullföljt arbete som har varit till glädje för många. Olika platser i landet har tagit emot de arrangemang som sektionen inbjudit till.

Nu vill sektionen av olika skäl byta namn och det har varit uppe till samtal både i sektionen och styrelsen. Och nu blir det så att när vi talar om just den verksamhet, som vi har beskrivit här, så är det från och med nu **NÄTVERKET BARTIMAIOS** som jobbar med läger och retreatar. Ungsektionens frågor och intressen finns fortfarande inbakade i nätverket tills det kanske dyker upp en ännu yngre grupp som vill jobba i gemenskap på motsvarande sätt. Detta innebär också

för oss en smärre ändring i våra stadgar och den kommer att presenteras på Idékonferensen i sommar.

Tyngdpunkten i sommar kommer att ligga på vecka 33 och platsen Furuboda. Från början av veckan och fram till fredag heter samlingen **LIVSVIKTIGT** och arrangeras av Nätverket Bartimaios. Fredag kväll t.o.m. lördag är vår **IDÉKONFERENS** som styrelsen planerar och leder. Fredagens eftermiddag får vi rapporter från Livsviktigt och intryck därifrån och en trivsamt gemenskap runt dukade bord. Lördagen vill vi använda för samtal och visioner, vittnesbörd från olika avdelningar samt inte minst samtal om **Hur vi ser på SKrH:s framtid? Vilka möjligheter har vi? Vad betyder riksorganisation, nyhetsbrev, verksamheter av olika slag?** Knut Janssons vision från början talade ju om att han hoppades att DHM en dag skulle vara en organisation som inte längre behövdes - men dit har vi nog en bra bit ännu.

Så långt rapporteringen från styrelsens bord. Vi räknar med ett Nyhetsbrev till före vecka 33 och i det kommer all information om Idékonferensen – tider – kostnader – anmälan mm.

Men boka veckan redan nu så att du har plats för Livsviktiga Idéer.

Med en önskan om rik välsignelse över dig och en hälsning från oss i styrelsen genom Hasse Nylander

Tillgänglig gudstjänst – tillgängligt budskap?

Tema för en helg med Ungsektionen

Ungsektionen träffades på Mättinge kursgård i närheten av Vagnhärad den första helgen i februari. Temat var "Tillgänglig gudstjänst – tillgängligt budskap?". Under större delen av helgen hade vi besök av föreläsaren Anna Skagersten. Anna är lärare på Teologiska högskolan på Lidingö i Stockholm. Där arbetar hon med gudstjänstutformning.

Vi ägnade helgen åt att prata om vad gudstjänst är för oss. Vad vi förväntar oss och vad vi längtar efter i gudstjänsten – och vilka hinder vi upplever. Fysiska hinder kan göra det svårt för oss att till exempel ta nattvard eller att alls ta oss upp på podiet eller i predikstolen. Bemötande, om än vänligt menat, kan göra oss trötta eller upprörda och därmed hindra oss från att helt kunna fokusera på gudstjänsten. Budskap i predikan kan ibland vara exkluderande.

Tanken med helgen var att deltagarna själva skulle sätta fingret på vad de längtar efter i gudstjänsten och vilka hinder som finns för den längtan. Kan vi sätta ord på detta så kan vi också bidra till att göra gudstjänsterna mer tillgängliga.

Vi minns en helg med goda samtal, god mat och fin gemenskap. Det betyder mycket för vårt arbete för tillgängliga gudstjänster i våra hemmaförsamlingar.
Erika Wermeling

Återblick på Söndagsskolans julfest

På juldagen samlades vi i Skallsjö Skogars missionshus för avslutning av söndagsskolan. Med bibelutdelning, förhör, tidning och godispåse.

Förväntan var stor, då vi såg bordet med rader av godispåsar, som innehöll ett äpple, en apelsin, en pepparkakshäst, en grännapolkagrisstång och några kolor. Efter förhöret kom stunden då vi kallades fram med våra namn. Vi neg och bockade och så fick vi påsen plus tidning. Det blev glädje att visa vad man fått. "Men jag fick ingen påse"... (Det kom två andra barn som inte gick i söndagsskolan, så min fostermor fick dela på påsarna till dessa. Jag blev utan...) Jag fick en slant som jag ej tog emot. O, vad det sved i mitt barnahjärta. Jag frågade min fostermor om det var för att jag var fosterbarn som jag blev utan? Men hon förklarade allt för mig. Men julglädjen var borta.

Ännu minns jag sorgen i mitt hjärta. Jag var sex-sju år. Det som sker i barnaåren sitter kvar och bränner. Behöver jag tala om att jag grät mig till sömns, utan min aftonbön.

Elsa Sundén

HÄLSNING FRÅN KASSÖREN

Med detta Nyhetsbrev finns en inbetalningsavi för medlemsavg. -05 eller gåvor. Tack för att ni också tänker på Ung-sektionen med gåvor. Medlemsavgiften är 100:- eller 130:-. De 30:- går till länsföreningen. Pg.nr. är 57 92 14-8. Vi önskar Er alla Guds välsignelse.

Hälsning från Dalarna

Mångårigt arbete bland handikappade avslutat

Söndagen den 18 april 2004 höll DHM:s länsförening Dalarna sitt sista årsmöte och avslutade därmed ett mångårigt arbete bland de handikappade i landskapet. Högtiden hölls i samband med en gudstjänst i Korskyrkan i Borlänge.

Knut Jansson var anställd som evangelist i Dalarna. Han var en eldsjäl. Han ville göra något för de handikappade och lämnade snart sin tjänst för att helt ägna sig åt arbete för de handikappade antingen de vistades på anstalter, sjukhus eller i hemmen. Han tog initiativ till bildandet av DHM - De Vanföras Missionsförening som föreningen först kallades. Han tog kontakt med inflytelserika personer i olika samfund och i kommunerna, landstingen och riksdagen. Han fick till och med audiens hos drottning Silvia för att berätta om den verksamhet som han startat.

Han startade vår länsavdelning och ganska snart hade vi fungerande lokalavdelningar i Hedemora, Falun och Ovansiljan. Runt om i länet ordnades det med handikapträffar, som blev mycket uppskattade av deltagarna. Lokalavdelningarna arbetade med månadsträffar, resor och läger på Skoglundsgården i Enviken och på Orsaskolan.

Länsavdelningen hade under några år ett berikande samarbete med länsavdelningen i Värmland och det resulterade i lyckade samlingar i Brattförshytan, Grangärde och Gagnef. När riksorganisationen ägde Mellbyro svarade vår länsavdelning för inredning för det så kallade Dalarummet. Vi hade intressanta besök av konsulenterna Sigvard Strömberg, Göte Sandsgård, Curt Carlsson och riksordföranden Maria Wiell.

Den som förutom Knut Jansson betytt mest för vår förening är Bror Brask. Han hjälpte till med trycksaker av olika slag som inbjudningar och kontaktblad. Han blev kassör både i riks- som länsföreningen, även när han bodde i Furuboda.

I samband med årsmötet visades den bildutställning som iordningsställdes till 40-årsfirandet av riksförbundet, som skulle ha hållits i Rättvik 2002, men som blev inställt.

Här i Dalarna känner vi tacksamhet över vad vi fått vara med om i vårt arbete för de handikappade. Vi minns små samlingar, trevliga månadsmöten, resor och läger, men framför allt den glädje och tacksamhet som vi mött hos de handikappade. Vi önskar er som fortfarande orkar hålla liv i lokal- och länsavdelningar Guds välsignelse i ert arbete. ”Det ni har gjort för en av dessa mina små, det har ni gjort mot mig”, sa Jesus och det gäller än idag.

Hälsningar **Rune Rosengren**

FÖRSOMMARRESAN

Ja, så var det dags för försommarresan igen. I år skulle vi till Sibbarps kyrka och gudstjänst där. Därefter till Getterögården för en liten lunch till självkostnadspris.

Söndagen den 13 juni samlades vi på parkeringen vid Hästenshallen. Vi var arton personer, så därför hyrde vi en minibuss. I den åkte sju personer. De övriga åkte i tre privatbilar.

Ca 09.45 startade vi resan mot Sibbarp. Det var ett härligt väder och resan gick på slingriga småvägar till Sibbarp. Väl framme samlades vi utanför kyrkan och njöt av den vackra omgivningen runt kyrkan. Det gjorde tyvärr också en massa jordgetingar som verkade trivas lika mycket som vi. Efter en fin gudstjänst ville prästen att vi varbergare skulle stanna i kyrkan. Han drog en liten historik om kyrkan, altartavlorna och kyrkklockorna. Sibbarps kyrka är den enda kyrkan i Sverige med ett fristående klocktorn med ett högt, spetsigt tak, ungefär som en stor nål. När vi samlats utanför för vidare färd till Getterögården, fick vi var sin broschyr med utförligare historik över kyrkan.

Väl framme på Getterögården hjälptes vi åt med lunchen. Vi hade en trevlig stund med god mat, musik och sång. Efter ett par timmar var det dags för hemfärd. Vi höll alla med om att det varit en skön dag. Hälsningar **Jenny**

JULFEST MED DHM

Det började den 4 december förra året, jag tror klockan var 12. Pappa hämtade bilen för nu skulle det bära iväg till Lindbergas församlingshem och julfest med DHM. Vi väntade bara på Gunvor. Pappa packade bilen full av saker till resan. Som vanligt hade vi en trevlig resa dit.

Inne i köket lyste flitens lampa redan. Där stod Karin och kokade kaffe och Linnéa vispade grädde och bakelserna var nästan färdiga. Irené var i farten som ofta förr. Borden var mycket fint dukade och en hel del av lotteriet som jag gjort. De var några till i köket när vi klädde av oss ytterkläderna för att hjälpa till, innan Jenny började sin lilla privata försäljning av saker hon gjort under året som gått.

När vi står där och tittat på allt fint Jenny gjort kommer landgångarna indansande med en trevlig liten herre. Nu skulle det bli fest bara gästerna dök upp. Men innan dess visste Linnea hur hon skulle fresta oss som gillade kaffe. Vad hände? Jo, Linnea fixade en härlig liten brödkaka som hon bakat alldeles själv. Hon skar den i fina små bitar och alla fick var sin bit att mumsa på till kaffet. Vi hann koppla av några minuter innan alla trevliga gäster dök upp.

Det blev sång och musik av Gull-Britt Wilsson. Hon sjöng gamla finns sånger och psalmer från bl. a. 1800-talet. Vi åt och pratade och lyssnade på musik och sång. Och landgången och kaffet, drickan och bakelsen smakade underbart fint.



Arvid Rydell har lämnat oss

Vi bevarar honom i ett ljusst och tacksamt minne. Vi saknar och sörjer honom också. De som fick förmånen att möta Arvid vet att han hade hjärta och tid både för de närmaste och för andra. När man träffade Arvid och hälsade på honom blev man bemött med värme. Ofta fick jag träffa Arvid under ungefär ett decennium. Sitt hem hade Arvid kärt. Men han hade också sitt hem i Guds hus. Församlingshemmen i hans närhet var han också en flitig gäst i. Vi vet varför. Det hem som inte är av denna världen utan som Gud har i beredskap åt sina vänner ville Arvid tänka på. I sitt liv fick Arvid Rydell omsätta tro i praktisk handling i kärlekens tjänst för sina medmänniskor. Det fick t.ex. visa sig i omtanken om den som var svag och utanför och behövde hjälp. När Arvid nu fått ta steget ut ur tiden och in i evigheten påminns vi i hans dödsannons om den stora tryggheten genom bibelvisan "Herre, till Dig får jag komma". Jag önskar Arvid en god vila till dess att uppståndelsens sköna morgon gryr.

Anders Hjalmarsson

Ny adress?

Adressändring gör du enklast direkt till Ing-Britt Andréasson. Hon har hand om vårt medlemsregister och ser till att vi får adresslappar till Nyhetsbrevet som sedan Ingrid Jansson i Kristinehamn klistrar på breven och skickar. Ing-Britts adress finns i rutan här intill. Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.



GEMENSKAPSDAGAR PÅ ONSAHALVÖN

Vecka 31 har vi åter gemenskapsdagar med god mat, bad, bibelstudium, utflykt mm. Vill du vara med en dag, flera dagar? Välkommen med anmälan till Ing-Britt Andréasson, tel. 0322-44 180.

Region Väst av SKrH

→
Medan detta pågick dukade vi snabbt av och herrarna Knut och Lasse fixade och donade i köket och snart var nästan hela disken borta. Tack till vår fina personal! Nu kunde vi börja med vårt lotteri och alla vann och alla var glada. Men snart knackade det på dörren och vem stod där om inte Tomtefar själv och hade med sig julklappar till alla snälla barn och vuxna. Gissa om alla blev glada – det kan vi förstå. Visst är det härligt med tomten även om många av oss är vuxna. Sedan lite sång och musik och ett tacktal av Knut. Vi önskade varandra God jul och sedan sa vi hej då för vi skulle köra Eva hem. Vi lämnade av Eva hemma på gården och vände sedan nosen hemåt till Bua. Så var även denna julfest över. Vi hoppas att vi får se alla igen till årsmötet eller vår- eller sommarresan.

Jenny, Elisabeth och Lasse

Vill du nä oss?

Du är alltid välkommen!



Ordförande:

Hasse Nylander
Norrstrandsgatan 71 C, 654 64 Karlstad
Tel. 054-15 43 50, 0707-83 39 70
e-post: hasse@nylander.info

V. ordförande

Inger Svantesson
Lillhemsvägen 1 A, 931 35 Skellefteå
Tel. 0910-139 15, 0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Kassör och ansvarig för adressregistret:

Ing-Britt Andréasson
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
Tel. 0322-441 80, 0703-31 12 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se

Sekreterare:

Sture Gullberg
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
Tel. 019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se

Gunilla Hallberg
Åttersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
Tel 0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se

Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
Tel. 08-658 20 80, 08-787 73 10, 0706-63 17 65
e-post: brittmarie.karlsson@sisus.se

Eva Rundqvist
Mathilda Jungstedts gata 145, 603 76 Norrköping
Tel. 011-18 46 68, 070-699 52 05
e-post: rundqvist.93@hotmail.com

Ola Samnegård
Vikingavägen 16 C, 224 77 Lund
Tel. 046-12 84 07, 073-708 60 97
e-post: ola.samnegard@comhem.se,
larsolas@hotmail.com

Rune Wirefeldt
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
Tel. 0496-105 33

Postgironumret är

Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8