

B

Returadress:
SKrH c/o Ing-Britt Andreasson, Loo 481, 466 92 Sollebrunn

Ledamöter ur SKrHs styrelse mötte Novum assistans

Den 15 augusti möttes några av styrelsens ledamöter och två representanter från Novum assistans i S:t Jakobs kyrka för samtal och information. Det blev ett intressant samtal kring frågor om kyrkan som mötesplats för människor med funktionsnedsättning, om hur vi aktivt kan verka för att personer med funktionsnedsättning blir delaktiga i den kristna gemenskapen och att deltagande i kyrka och församling är en naturlig del för alla.



David Juhlin, Samuel Skårsjö, Eva Ernebro, Gerd Karlsson, Gunilla Hallberg, Roland Ernebro och Inger Svantesson deltog i samtalet i S:t Jacobs Kyrka, Göteborg.



TACK

med "dagens ros"

till medlemmar, stödpersoner, församlingar och övriga för medlemsavgifter och gåvor till SKrH:s arbete!

Årsmötet 2 juni beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2012 **Kr 130:-**.
100:- går till rikskassan och 30:- går till länsavd./nätverkskassa/konto eller blir en gåva till SKrH.

Välkommen att ta kontakt!



Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se

Rune Wirefeldt (vice ordförande) Bondegatan 10,
570 30 Mariannelund 0496-105 33, 0706-92 24 54
e-post: wirefeldt.rune@mail.eksjo.com

Ing-Britt Andréasson (kassör) Loo 481,
466 92 Sollebrunn 0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8

Eva Ernebro (vice sekreterare) Lotsgatan 3 A,
414 58 Göteborg 031-16 32 45, 070-699 52 05
e-post: evaevijohansson@yahoo.se

Gunilla Hallberg (sekreterare.) Benestad 104,
273 91 Tomelilla 070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: gunillah@outlook.com

Gerd Karlsson Fridhemsgatan 18 B 3 tr, 442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493, e-post: gerdbek@yahoo.se

Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72, e-post: sigfni@globalnet.net

Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19

Nätverk och Avdelningar i SKrH

Kristinehamns DHM
Eje Hultström Magister Löfsvägen 8, 681 35 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05

SKrH-DHM Syd
Bengt Jarring Alvägen 2, 284 32 Perstorp
0435-31932, 073-334 98 41

Region Väst av SKrH
Ulla Johansson, Kroksbo 5511, 441 94 Alingsås
0322-91023

Bartimaïos
Eva Ernebro, se adress ovan

NYHETSREV

Sveriges Kristna Handikappförbund

Hand i hand

Nr. 2 – 2012

Sommarens sista ros



Häromdagen plockade jag sommarens sista ros. Jag fotograferade den innan, där den stod så fint i rabatten. Gulnande höstlöv och vissnande växter runt omkring berättade att snart är allt visset och dött och naturen lägger sig till ro för vinterns vila. Ja rosen med sin skönhet, doft och praktfullhet har gjort sitt.

En ros kan vi ge för att hylla på födelsedagen eller annan bemerkelsedag. Dagens ros skickar vi in till tidningar för att visa vår tacksamhet och uppskattning till en vän. Strofen Tiotusen röda rosor vill jag ge dig, kommer ibland i tankarna.

Vi sjunger gärna de välkända orden i J A Hultmans sång *Tack för rosorna vid vägen, tack för törnet ibland dem*. Textorden speglar upplevelserna i livet där rosorna står för medgångar och glädje och där törnet står för motgångar och svårigheter. Livet rymmer båda delarna, men förunderligt är hur rosorna blir tydligare och tydligare.

Till den stad jag är på vandring dit där rosor aldrig dör hör till sångstroforna som är välbekanta för många. Budskapet i sången pekar på framtid och hopp som bär. Vi vet inte så mycket om framtiden som väntar efter detta liv men vi tror på ett land – ett kommande liv med skönhet och där inget vissnar.

Inger Svantesson

Sommaren har innehållit olika händelser för oss alla. För SKrH har årsmöten, konferenser, läger med mera ägt rum.

Detta nummer speglar något av de arrangemang som SKrH har inbjudit till i sommar och höst.



Några av deltagarna vid årsmötet i Hjo

SKrH samlades till årsmöte med idékonferens

SKrH höll årsmöte med idékonferens i Hjo den 2 juni. Ett 20-tal deltog i den mycket givande dagen.

Skolprästen och författaren Oliver Joób höll ett innehållsrikt och fängslande föredrag utifrån temat "När jag är svag". Oliver delade erfarenheter och reflexioner utifrån sitt liv: Hur klassbyten i skolan och flytten från Ungern till Sverige påverkade, hur språkliga och kroppsliga svagheter skapade distans till klasskamrater och hur sjukdomen sakta började bli synlig.

Efter ytterligare flytt, först till Schweiz, sedan åter till Sverige, och då han läste sista året på gymnasiet, kände han sig mottagen och fick det stöd han behövde. Olika saker var inte längre ett hot. Hans svaghet omgavs av en naturlig hjälpsamhet.

"Det finns många faktorer som kan stärka en grupp. Gemensamma intressen, uppgifter och mål som skapar samhörighet mellan människor. Men kanske finns inget annat som är så gemensamt för alla som erfarenheter av svaghet och lidande. Många av oss har upplevt den fina känslan av att någon anförtror sig åt oss med sina tillkortakommanden eller är öppen att höra om våra egna misslyckanden. Smärtan förenar."

Kyrka och församling har en uppgift och en möjlighet att vara en befriande motpol till många grupper och sammanhang i vårt samhälle. Vi står för en annorlunda attityd. Vi välkomnar alla till församlingen, Kristi kyrka. Församlingens gemenskapen kan betyda ett avgörande stöd i att inte fly från svagheten, utan bära den, upptäcka tillgången till styrka mitt i svag-

het och finna vägen genom svagheten. Församlingen kan förmedla glädjebudskapet om hur Jesus kommit oss människor tillmötes för att vara med oss och ge oss styrka. Varhelst kristna personer möts bildar vi på ett sätt en kristen församling och kan stödja varandra.

Det är viktigt att vara försiktig med att bedöma lidandet i andras liv. Inte övertala någon till att se det positiva i det svåra. Inte ens en djupt troende person. Andens personliga hjälp genom svårigheter är nämligen ett mysterium som erfars inifrån och är svår att förstå från ett utifrånsperspektiv. Däremot kan vi dela erfarenheter, bygga upp förtroende, lyssna och ta till oss varandras vittnesbörd.

Vi kan vara varandras stöd och bära varandra i bön.

Många, goda och värdefulla tankar gavs oss av Oliver som också delade ordet i idédagens andakt.

Den avslutande andakten hölls i skolans kapell där två elever från folkhögskolans musiklinje svarade för sång och musik.



Vid årsmötets inledning tändes ljus och påmindes om de medlemmar som under året lämnat det jordiska livet för att leva i den himmelska gemenskapen. Tacksamhet för vad de fått betyda uttrycktes. I bibelord, bön och sång gavs inriktning om framtid och hopp.

Bengt Jarring ledde årsmötets förhandlingar och Gunilla Hallberg skrev protokoll. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse upplästes och godkändes och styrelseledamöterna och övriga förtroendevalda fick förnyat mandat.



Bengt Sernestrand var ordförande och Bengt Svensson var sekreterare på årsmöte med Region Väst av SKrH

Region Väst av SKrH

Årsmöte

Region Väst höll årsmöte i Församlingshemmet, Jörlanda, i slutet av april. Kyrkoherde Anders Hjalmarsson höll andakt och kyrkorådets ordf. berättade om kyrkans arbete och den ekumeniska gemenskap som finns i bygden.

Ordföranden i region väst Ulla Johansson höll i mötesklubban. Två nya styrelseledamöter valdes, Lennart Johansson och Margit Markusson. Birgitta och Edmund Graversen hade avböjt återval och blev avtackade för gott arbete i region väst. Årsmötet beslutade om verksamheter och aktiviteter som skulle inbjudas till.

Lerkilsläget

Också i sommar inbjöds till rekreationsdagar på Metodisternas sommargård Västkusthemmet i Lerkil. Ett tjugotal fasta deltagare var med hela veckan. Dessutom var det flera som kom på dagsbesök de tre dagarna, tisdag, onsdag och torsdag. Aktiviteter och utflykter ordnades, bibelstudier och gemenskapssamlingar ägde rum. På torsdagskvällen gjordes ett besök i Emmanuelskyrkan i Kungsbacka, där församlingens pastor berättade om kyrkan, som ligger mitt i staden, och om verksamheten. Kyrkobyggnaden är kulturmärkt och förändringar, underhåll och liknande som bör göras, måste församlingen ha tillstånd till från myndigheter för att göra.



Deltagare vid Region Väst rekreationsdagar på Västkustgården Lerkil måndag 30 juli – fredag 3 aug.

SKrH – DHM Syd

Höstträff

Den 15 september bjöds medlemmar och andra intresserade in till SKrH-DHM- Syd och den traditionella höstträffen. Det blev en givande träff med medverkan av Gunilla Hallberg. Gunilla berättade om sin son Jonas och vad han har betytt. Jonas föddes 1968. Senare konstaterades att han led av en ovanlig form av epilepsi. Medicinerna hjälpte inte och han fick ibland svåra krampar. I en yrkessärskola utbildade han sig till snickare. Han fick arbete som vikarierande kyrkovaktmästare. Senare konstaterades att han även hade Aspbergers syndrom. Gunilla berättade att sommaren 1999 var mycket fin för Jonas men i slutet av augusti dog Jonas hastigt. På hans gravsten står det så fint "Gud hjälp att den som ensam går....." Gunilla gav också glimtar från Jonas liv via hans dagbok. Han var intresserad av detaljer och konstruktioner. Jonas läste många böcker, bl a om bibliska berättelser. Jonas hade en gudsrelation och han talade med Gud. Nattvarden var viktig för honom. Gunillas berättelse gav en mycket personlig och engagerande bild av vad sonen Jonas har fått betyda.



16 personer deltog i sammankomsten, vilken teckentolkades för de icke hörande vännerna i Dövföreningen Göingen. Gunilla och Karl-Gustav Slätt samt Göran Johnsson glädde deltagarna med sång och musik. Karl-Gustav höll också en avslutande andakt.

Bengt Jarring

Göran Johnsson, Osby, medverkade med sång och musik i Höstträffen.

Bussresa

Onsdagen den 23 maj ägde SKrHs bussutfärd rum. Ett 50-tal resenärer deltog och färden gick till Småland. Ett uppskattat besök blev det på Museum i Smålands Rydaholm, där leksaker, musikinstrument och mycket annat kunde beskådas. Middag äts i Värnamo. Immanuels kyrkan i Borås besöktes och där hölls andakt.

Sommarmöte

Vid det sedvanliga sommarmötet i Maryds Missionshus på söndagen efter midsommardagen medverkade pastor Kjell Norberg och Evys vänner. Kjell berättade om besök på barnhemmet Novy Dom i Reni Ukraina.

Sångstund

Region Väst ordnar varje höst en sångstund på Kullingshemmet i Vårgårda. Den 18 oktober ägde samlingen rum. Ett femtontal sångare och musiker sjöng och spelade under Ulla Johansson ledning. Ett 60-tal boende kom för att lyssna och visade verkligen sin uppskattning. De sjöng med i de välbekanta sångerna och framförde också önskan om sånger. Hasse Larsson gav ett vittnesbörd och Inger Svantesson höll den avslutande andakten.